

# KAMERPLANT

(LOVE ME LIKE YOU'VE NEVER LOVED BEFORE)

Ned. Tekst: **Theun DE WINTER**

Tekst en Muziek: **Gordon CAMPBELL**

Intro E C#m F#m7 B7

E C#m F#m7

Het is zes uur, ik heb mijn werk ge-daan, 'k Heb nog geen zin om al naar

B7 E C#m

huis te gaan Daar is het leeg, een soort van niemandsland

F#m7 B7 A Δ

Er wacht op mij al-leen een ka-mer-plan t Dus rij ik wat rond

B G#m7 C#m7

op de fiets Wie weet ge-beurt er straks wel iets N'

F#m7 B7

heel leuk meis-je op de stoep Die naar me kijkt wan-neer

E C#m

ik roep: Hé waar ga-je zo al-leen naar-

A Δ B7 E C#m7

toe? Ach-ter-op mijn fiets is plaats ge-

A Δ B7 E C#m F#m

noeg Waar-heen gaan we sa-men?

F#m7 B7 E

'k Rij met jou naar de Zuid-Pool als het moet

Wat is het leven zonder avontuur ?  
Ik wil graag spanning voelen, ieder uur  
Wanneer en waar beleef ik het moment  
Dat er een meisje zich in mij herkent ?  
'k Weet zeker dat zij bestaat  
Ze moet hier ergens lopen over straat  
Ik deel met haar een gevoel  
Ze snapt meteen wat ik bedoel met:

Hé, waar ga je zo alleen naartoe ?